

SAMENSPEL

Wijkblad van de *Christus Triumfatorkerk, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag*
16^e Jaargang nr. 6, Juli / augustus 2012

Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 10,00) per jaar

Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. *Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. Samenspel*

Redactie: Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag
Email: samenspel@ctkerk.nl tel. 070 327 03 66
Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala
Advertenties: Bert van der Sluis, Jacob Mosselstraat 11, 2595 RD Den Haag
Bezorging: Henk Hospes tel. 070 327 03 66

Koster : Kristin Anderson tel. 070 383 76 55
b.g.g. en alleen in dringende gevallen 070 331 03 79
email: koster-beheerder@ctkerk.nl

Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Jul. van Stolberglaan 285, 2595 CH
di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65
(maandag vrij/ woensdag *Noorderkerk*)
email: ruudstiemer@ctkerk.nl
ds. Berit Bootsma-Gerritsen, Mariastraat 73, 2595 GM
ma, wo, do tel. 070 359 62 39
email: beritbootsma@ctkerk.nl

Wijkkerkenraad:

Voorzitter: Anita v. Koningsveld, Laan v Nw. Oost-Indië 142, 2593 CA
email: avdwal@casema.nl tel. 070 385 00 82
Scriba: Wilma Beeftink, Guirlande 106, 2496 WR tel. 015 361 82 67
email: scriba@ctkerk.nl

Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrijdag tel. 070 385 36 45
pgo@casema.nl
PGG PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl

Website: www.ctkerk.nl

Zondagsbrief per email? Aanvragen bij Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com)

GIRO-/BANKREKENINGEN

Vaste vrijwillige bijdragen:

- kerk (GKO): 43555 t.n.v. Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
- kerk (PGG): 615174 t.n.v. Prot. Gem. Wijk. Kerkentm. Bezuidenhout
Collectebonnen: 5253 t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
Diversen: 5144061 t.n.v. Stichting *Christus Triumfatorkerk o.v.v.* het doel (*)
* Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften /
* Legaten
Diaconie (GKO): 427021 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
Diaconie (PGG.): 1768712 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout
Zending (GKO): 435 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO

VAN DE REDACTIE



Traditiegetrouw volgen we ook deze zomermaanden 'grote broer' *Kerk in Den Haag*, die in mei en juli niet verschijnt. "Jammer" klonk het een tijdje geleden, "vooral omdat in deze tijd zoveel activiteiten tot een afronding komen." Nu hebben we in het afgelopen jaar wel laten zien dat de planning van *Kerk in Den Haag* voor ons niet absoluut 'heilig' is. Als het ons zo uitkomt (zoals voor de Kerst en met het jubileum), zijn we niet te beroerd om ons eigen plan te trekken. Maar die twee pauzes in de zomermaanden stellen we toch wel erg op prijs. Na een druk seizoen is het – ondanks het plezier dat we erin hebben om *Samenspel* te verzorgen – ook fijn om even op adem te komen, even niet te hoeven bedenken waar we het in het volgende nummer over gaan hebben en wie we voor een bijdrage kunnen 'strikken'... Nu moet ik zeggen dat dat laatste soms ook vanzelf gaat. Zo kreeg ik onlangs ongevraagd de toezegging van iemand (nee, ik noem geen naam!), dat hij een eerder beloofde bijdrage nog voor zijn vertrek naar Brussel (...) alsnog zal inlossen. Anderen hebben aan een half woord (of een vragende blik?) genoeg om vervolgens enthousiast te reageren. Nee, aan medewerking en enthousiasme ontbreekt het beslist niet in deze gemeente.

Het resultaat mag er zijn. Ondanks dat we twee dikke jubileumnummers achter ons hebben en ondanks dat in de komende periode de activiteiten op een laag pitje staan - waardoor er ook minder te melden valt - hebben we weer een aardig nummer vol gekregen. Veel bijdragen waarin teruggeblikt wordt op het afgelopen seizoen zoals de doopdienst van 22 april, de belijdenisdienst met Pinksteren, twee artikelen ter afronding van de activiteiten van de *Jonge Professionelen* in onze gemeente en een verslag van de voorjaarsdagtocht van de Recreatiecommissie. Mirjam Jansen ..., of nee ... Mirjam Goudart filosofeert in haar column over haar nieuwe naam, terwijl ds. Irma Pijpers aangeeft zich wel te kunnen vinden in de bijnaam die zij in onze gemeente heeft. Ida Kwaak vergast ons op een gedicht dat aansluit op het Pinksterfeest dat we eind mei mochten vieren, terwijl Adriaan Sala laat zien hoe een dagboek kan uitgroeien tot een schatkist. Sharon Kooistra voert de *Reidans* aan en Ineke Mink legt uit wat er gedaan is om de buitenkant van de kerk te verfraaien en de gedachte die daar achter zit. En onze beide wijkpredikanten geven zoals gewoonlijk in hun rubriek een impressie van de zaken die hen de afgelopen tijd hebben beziggehouden en ze blikken vooruit op de komende maanden.

Terugblikken ..., vooruitblikken ..., zoals we de kerkdiensten op zondag beginnen met stil te zijn, beginnen we elke editie van *Samenspel* met even stil te staan Deze keer staat ds. Berit Bootsma met ons stil bij de verschillende manieren waarop God zich aan ons mensen laat kennen.

Een fijne zomer toegewenst, ook als het weer niet altijd meezit en als u toch thuisblijft. Voor hen die weggaan: geniet ervan en kom vooral gezond weer terug!

Henk Hospes



Het volgende nummer komt donderdag 30 augustus van de drukker. Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 15 augustus a.s. inleveren bij:
per email: samenspel@ctkerk.nl
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 oktober 2012.

INHOUD

ACTIVITEITEN:

- 17 Agenda
- 22 Een potluck-picknick-gesprek tussen *Jonge Professionelen* – Arie Jan v. d. Bom
- 23 Regenboog – Ineke Mink
- 24 Werk & Balans: *Jonge Professionelen* op weg naar evenwicht – Saskia Tesselaar
- 29 Voorjaarsdagtocht – Nel Reedijk

COLUMNS:

- 12 *Mijn man en ik* – Mirjam Goudart(-Jansen)
- 18 *Wie schrijft die blijft* - Adriaan Sala

MEDITATIE EN GEDICHTEN:

- 4 *Gods mysterie* – ds. Berit Bootsma
- 8 *Leven kun je niet alleen* – gelezen tijdens doopdienst
- 13 *Als een windvlaag ...* - ingezonden door Ida Kwaak
- 20 *Je bent nu Christus' erfgenaam* – gelezen tijdens belijdenisdienst
- 28 *De organist* – Uit: *Onder Ons*, december 1954

DIVERSEN:

- 5 Wist u dat?
- 13 Bedankt ...!
- 14 *Even voorstellen ...* - ds. Irma Pijpers
- 15 Gevraagd!
- 17 Nog één keer: *Terugblik 50 jaar CTK* – aanvulling
- 26 De diaconie in 2011
- 27 50 jaar omzien naar elkaar - PCOB

VASTE RUBRIEKEN:

- 6 TeamGeest – ds. Ruud Stiemer
- 9 BerichtenBus – ds. Berit Bootsma
- 15 Van zondag tot zondag
- 16 Kerkdiensten – overzicht
- 25 Reidans – Sharon Kooistra
- 25 Bijbelleesrooster
- 26 Cryptogram

MEDITATIE

Gods mysterie

In het geloof zijn er vele zaken die een mysterie zijn. Die zich niet onmiddellijk laten verklaren of begrijpen. De verschillende manieren waarop de Ene God zich aan ons mensen laat kennen, is één van die mysteries. In dit verband spreken we wel over de *Triniteit*, of in het Nederlands de *Drie-eenheid*: de Ene die zich als Vader, Zoon en Heilige Geest laat kennen. In de loop van de kerkelijke traditie is de zondag na Pinksteren ervoor gereserveerd om stil te staan bij dit mysterie Gods.

De dichter Willem Barnard, dichter van vele gezangen in het liedboek, zegt hierover in zijn boek *Stille omgang*: "Op zondag *Trinitatis* (de zondag na Pinksteren) moet men het mysterie van de drieuldigheid loven, maar daarover te redeneren is afkeurenswaardig. Is niet altijd, wanneer het op de diepten van de waarheid aankomt, mystiek gestamel het enig geoorloofde? We trekken in bogen en omwegen langs de kernen heen, want als we de kern denkend proberen te benaderen dan verschroeien of verkilnen, verdorren of verdampen wij." Volgens hem kan je er dus het beste over zingen, over die drie-eenheid. Als je het probeert te beredeneren en beargumenteren, is de kans groot dat het je door de vingers glipt. Waardoor je met gevoelens van frustratie en teleurstelling achterblijft. Er zijn vele liederen waarmee we Barnards advies op kunnen volgen. Een lied dat ik erg mooi vindt en graag als loflied in de dienst laat zingen is *Alle eer en alle glorie* van Sytze de Vries. Het heeft drie coupletten en is trinitarisch van opzet, dus wat heeft dit lied ons te zeggen over de drie-eenheid van God?

*1. Alle eer en alle glorie, geldt de luisterrijke NAAM!
Viert de vrede die Hij heden uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht, zie ons met ontferming aan.*

In het eerste couplet gaat het over de luisterrijke NAAM. Het is een verwijzing naar de manier waarop God zich aan Mozes heeft laten kennen bij de brandende braamstruik. Als God daar tot Mozes spreekt, stelt Hij zich voor met zijn naam: 'Ik ben die ik ben', of 'Ik zal er zijn'. Een bijzondere naam die de nadruk legt op Gods trouw en het feit dat Hij er voor mensen is. Door het hele *Oude Testament* heen leren we Hem kennen als een God die de nood van zijn volk ziet, hoort en hun lot zich aantrekt. Keer op keer bevrijdt en redt Hij hen. Hij is een God van vrede voor iedereen, ook in deze tijd. Hij wil ons allemaal bevrijden van datgene wat ons bindt en beangstigt.

*2. Alle eer en alle glorie geldt de Zoon, de erfgenaam!
Als genade die ons toekomst is Hij onze nieuw naam.
Licht uit licht, vergezicht, steek ons met uw stralen aan!*

Het tweede couplet gaat over Jezus. In Jezus laat God iedereen op aarde delen in het geschenk van zijn vrede. Dat is de genade die ons geschonken wordt, waardoor ons leven een nieuwe wending krijgt. Jezus is een licht in de duisternis, Hij opent het vergezicht dat lijden en verdriet niet eindeloos doorgaan. Om die hoop voor de toekomst, de hoop die doet leven, bezingen we Jezus.

*3. Alle eer en alle glorie geldt de Geest, die leven doet,
die de eenheid in ons ademt, vlam die ons vertrouwen voedt!
Levenszon, liefdesbron, maak de tongen los voorgoed!*

Het derde couplet gaat over de Geest. Dit is misschien wel het meest duidelijke couplet, waar weinig aan toegevoegd hoeft te worden. De Geest bezielt ons, doet ons leven. Zij troost en steunt ons en laat ons groeien in geloof. Door deze Geest is die NAAM uit het eerste couplet nog steeds met ons. In deze tijd, bij ons persoonlijk.

Drie verschillende manieren waarop we God kennen, als Bevrijder en een God die er IS en handelt, als de mens en gekruisigde Jezus en als de Geest die ons doet leven. Drie verschijningsvormen van één en dezelfde God. Dat is een mysterie waar we onze vinger niet precies op kunnen leggen. Zelfs een predikant kan niet meer dan een diversiteit aan beelden gebruiken om iets te zeggen over de drie-ene God. Hij valt niet te vangen een systeem of een enkel beeld.

Hij is zo groots dat hij zich op drie totaal verschillende manieren kan laten kennen. Toch blijft het die Ene God. Hij is steeds dezelfde, die steeds hetzelfde doel voor ogen heeft, hoe hij zichzelf ook laat kennen. Dat doel is: een leven in vrede voor ieder mens. Die kennis van God en zijn diepste verlangen voor deze wereld is geen verdienste, maar een geschenk. God zelf gunt het ons om Hem te kennen, zodat we Hem gaan vertrouwen en in Hem gaan geloven..

Dit is een mysterie waar ik gaande weg meer en meer van onder de indruk raak. Van de rijkdom die er in besloten ligt. Dat je in elke levensfase weer door een andere kant van die Ene God aangesproken kan worden. God is dus nooit saai!

De kerk, als gemeenschap van gelovigen, is de plek waar dit mysterie thuishoort. Niet omdat daar alle antwoorden klaar liggen. Niet omdat we de illusie hebben, denkend en redenerend God volledig te kunnen doorgronden. Maar omdat we elkaar kunnen leren om ons te verwonderen. Te waarderen wat God ons schenkt, zonder dat we het misschien volledig snappen. Daarom mogen we zondag aan zondag in ons zingen doen waartoe Willem Barnard ons oproept: De Ene God loven die alles bijeen houdt.

ds. Berit Bootsma

Wist u dat?

zonnestrallen die door een opening in de wolken schijnen ook wel *Jakobs ladders* worden genoemd?

Deze wolkenstralen, ook wel aangeduid als *schemeringstralen*, worden veroorzaakt door verschillen in de dikte van de wolken en zijn genoemd naar de ladder die volgens Genesis 28 : 12 het aardoppervlak met de hemel verbond en die door Jakob gezien werd in een droom toen hij op de vlucht was voor zijn tweelingbroer Esau, van Beër Sjeva naar Haran. In deze droom zag hij hoe engelen via deze ladder van de aarde naar de hemel opklommen en weer afdaalden. Bovenaan de ladder zag hij JHWH die Jakobs nageslacht het land Kanaän beloofde. De plaats waar dit gebeurde noemde hij Bethel, wat *Huis van God* betekent.



Uit: Wikipedia

Team-Geest

DANK

Graag wil ik u allen hartelijk bedanken voor de felicitatie en gelukwensen, die ik van u mocht ontvangen na mijn promotie aan de *Vrije Universiteit* op 29 mei jl. Het was ook hartverwarmend om te zien dat zo'n grote delegatie vanuit Den Haag de plechtigheid bijwoonde. Dank voor uw hartelijke betrokkenheid! Toen ik van mijn promotor prof. dr. Henk Vroom de bul overhandigd kreeg, was dat voor mij een

moment van enorme opluchting. Het is de afsluiting van een jarenlange studie. Ongeveer tien jaar lang heb ik me, naast mijn werk als predikant, met mijn studie bezig gehouden. Dat was niet altijd gemakkelijk. Het gemeentewerk is zo intensief, dat ik vaak geen rust had om op mijn vrije maandag met mijn studie bezig te zijn. Er zijn dan ook wel momenten geweest waarop ik dacht: "Waar ben ik aan begonnen? Zal ik er niet mee stoppen?" Een paar jaar geleden ben ik zelfs naar de VU gereden met het voornemen om tegen mijn hoogleraar te zeggen, dat ik er mee zou stoppen. Prof. Vroom antwoordde me toen dat van stoppen geen sprake kon zijn, omdat ik al zoveel materiaal verzameld had. Hij zei: "Haal de hele puzzel nu eerst maar eens uit elkaar en ga dan de puzzelstukjes opnieuw in elkaar leggen." Nadat ik dat advies had opgevolgd, is het schrijven van het proefschrift goed verlopen.

'Ben je nu helemaal klaar?', vroegen sommigen van u. Inderdaad ben ik nu klaar, maar naar aanleiding van de promotie ben ik wel gevraagd om een aantal artikelen te schrijven voor verschillende theologische tijdschriften, onder meer in de Verenigde Staten. Ook help ik mee bij de organisatie van een studiedag over de missioloog Johannes Verkuyl. Deze dag zal begin november in Amsterdam worden gehouden in samenwerking met het *Landelijk Dienstencentrum* van de *PKN* en met de *VU*. Kortom, ik blijf nog wel even bezig met dit onderwerp.

ZOMERPREKEN: 'LASTIGE TEKSTEN'

In de komende weken zal ik in de dienst een aantal Bijbelgedeelten behandelen die door gemeenteleden zijn aangedragen. Met regelmaat krijg ik te horen: "Zou je eens over die en die tekst willen preken." Het betreffen Bijbelgedeelten die lastig zijn en waarbij je je op het eerste gehoor afvraagt: "Wat moet ik hier mee?" In dit kader zal ik Matteüs 19 : 4 en 5 behandelen. Hierin staan de woorden: *Hetgeen dan God heeft samengevoegd, scheidt de mens niet*. Het is een tekst die bij nogal wat mensen als een steen op de maag heeft gelegen of misschien nog wel ligt. De andere tekst die aan de beurt komt, betreft een van de 'geweldteksten': Numeri 21 : 1-3. Het is een tekst, waarvan er in het *Oude Testament* zo veel zijn, waarin hele volken worden afgeslacht in de naam van de Heer. Ook dit soort teksten liggen zwaar op onze maag. We

hebben de wijsheid niet in pacht, maar we proberen op de vragen die de teksten oproepen een antwoord te vinden.

VRIJWILLIGERS BEZUIDENHOUTFESTIVAL

Zoals u al in eerdere edities van *Samenspel* hebt kunnen lezen, zal op zaterdag 8 september het Bezuidenhoutfestival gehouden worden. Ditmaal is het groter van opzet dan de twee voorgaande keren. Naast de activiteiten in ons kerkgebouw (11 - 16 u) zal er in het kader van het festival van 10 - 16 u een braderie in de Theresiastraat zijn. Deze wordt georganiseerd door de plaatselijke winkeliersvereniging. Ook zullen er van 11 - 17 u sport- en spelactiviteiten worden georganiseerd op het Spaarwaterveld. Tenslotte zal het festival van 17 - 19 u op het Spaarwaterveld worden afgesloten met muziek, een hapje en een drankje. In het kerkgebouw zijn evenals vorige jaren de kramen van maat-

schappelijke, culturele, politieke en kerke-
lijk organisaties uit de wijk te vinden
evenals de stands van clubs en verenigin-
gen. Natuurlijk is er in de kerkzaal weer
een open podium waar muziekgroepen
zullen optreden. Ook zullen er in de kerk
kinderactiviteiten worden georganiseerd
door de *Stichting Voor Welzijn*. Met het
oog op de activiteiten die in het kerkge-
bouw plaatsvinden hebben we een aantal
vrijwilligers nodig die helpen bij het klaar-
zetten van de stands en het versieren van
de hal. Ook hebben we mensen nodig die
buffetdienst willen doen. Tenslotte heb-
ben we mensen nodig die de kraam van
de *Christus Triumfatorkerk* willen beman-
nen. Eind augustus zal er in de hal een
flip-over staan waarop u zich kunt opge-
ven voor de verschillende activiteiten.
Doet u mee?

OPEN KERK – DICHT?

Een aantal maanden geleden hebt u in
Samenspel kunnen lezen dat het *Open
Kerk* project in zijn huidige vorm is afge-
sloten. Sinds september 2003 is de kerk-
zaal op werkdagen tussen 12 en 14 u open
geweest. In de afgelopen jaren hebben
we dat terug gebracht tot de donderdag
en de vrijdag. Met plezier en dankbaar-
heid kijken we op die jaren terug. Veel
vrijwilligers hebben hun schouders gezet
onder de *Open Kerk* en zo dat werk moge-
lijk gemaakt. In de loop van de jaren heb-
ben we vele bezoekers mogen begroeten.
Nu het aantal vrijwilligers terugloopt en
het aantal bezoekers gering is, hebben we
er voor gekozen om het project in zijn

huidige opzet te stoppen en nieuwe we-
gen in te slaan. Voortaan zal de kerk elke
tweede en vierde donderdag in de
maand van 12 -14 u open zijn in verband
met de Lunchpauzeconcerten. Deze con-
certen worden over het algemeen goed
bezocht (gemiddeld veertig bezoekers).
Daarnaast zal er ieder jaar in de maand
september een tentoonstelling worden
georganiseerd. September is daarvoor
een uitstekende maand. In die maand valt
het *Startweekend*, de *Open Monumen-
tendag* en het *Bezuidenhoutfestival* en zal
de kerk een aantal dagen open zijn voor
bezoekers.

Natuurlijk betekent de veranderde opzet
niet dat we als kerk minder 'open' willen
zijn. We willen van harte open kerk zijn
naar de samenleving. Dat heeft allereerst
met een open hart te maken: een open
hart, open ogen en open oren voor wat
er in de samenleving speelt. Het betekent
dat we met open vizier de ander tege-
moet mogen treden. Dit laatste houdt in
dat we erop uit moeten om buiten de
muren van ons kerkgebouw mensen te
ontmoeten. Dat is onze uitdaging voor de
komende periode.

TENSLOTTE

Graag wens ik u en jou een hele goede
zomerperiode toe!

Met een hartelijke groet,

ds. Ruud Stiemer

Zomaar een wijsheid ...



Wie zich door wijsheid laat leiden, ontkomt aan elk gevaar.

Leven kun je niet alleen

Namens de doopouders gelezen door Arjan Brak
in de doopdienst van 22 april 2012

*In je moeders schoot geweven
tot een wonder van bestaan
kwam je bij ons in het leven;
dankbaar zeggen wij jouw naam.*

*Opnieuw mogen wij beleven
wat wij zien maar niet verstaan
welk een groot geheimenis
jong geboren leven is.*

*Hoeveel liefde wij ook geven
en hoe weerbaar je ook wordt,
kwetsbaar zul je altijd blijven;
mensenmacht schiet toch tekort.*

*Door de doop ben je opgenomen
kind van mensen, kind van God,
in de kring hier om je heen,
leven kun je niet alleen.*



Van links naar rechts:
Madeleine Michiels van Kessenich met **Guy** en Bart Bongers,
Arjan Brak met Wiebe en Linda van Houwelingen met **Janna**,
Wesley Jansen met **Evellen** en Claudia Meeuwssen.
Op de voorgrond de kinderen van de kindernevendienst.



BerichtenBus

NIEUWTJE

Laat ik deze Berichtenbus maar eens beginnen met een nieuwtje (dat vele gemeenteleden inmiddels al ter ore is gekomen). Jelmer en ik verwachten ons tweede kindje. Op het moment van schrijven ben ik al weer 17 weken zwanger, wat betekent dat ik eind november ben uitgerekend. Zoals jullie zullen begrijpen, zijn we hier erg blij mee en zijn voelen we ons dankbaar.

SUCCES IS ER OM TE DELEN

We zijn in de kerk niet zo gewend om in termen van succes te spreken. Toch is het leuk om met elkaar de dingen te delen die goed gaan. Eén van de activiteiten waar ik de afgelopen tijd erg van heb genoten, is de training *Werk & Balans*. Er heerste een hele goede sfeer in de groep, de sprekers waren enthousiast en hadden ons veel te leren, er waren hele open gesprekken en de onderwerpen bleken de deelnemers inderdaad bezig te houden. Zomaar wat factoren die bijgedragen hebben aan het succes van deze training. De deelnemers waren zelfs zo enthousiast dat er nog een extra avond is gekomen. Er lag nog zoveel stof waar we met elkaar over wilden doorpraten. De mogelijkheid bestaat dat een klein groepje bij elkaar blijft komen om elkaar te steunen in het zoeken van de balans in werk en privé. Als organisatie kan je op zo'n uitkomst alleen maar hopen.

Ik kan erover vertellen, maar het is leuk de deelnemers zelf aan het woord te laten. Verderop in *Samenspel* staat een verslag van Saskia Tesselaar. Hier een greep uit de reacties op het evaluatieformulier:

- "Erg goed/fijn/positief dat de training ook openstaat voor mensen die niet lid zijn van de *Christus Triumfatorkerk*."
- "Ik heb een positief gevoel aan deze cursus overgehouden, maar het is nog niet af."
- "Ik ben benieuwd naar een vervolg!"

Het is ontzettend leuk om te zien hoe iets wat je bedenkt en wat nieuw is, in de praktijk ook aansluit bij de doelgroep en tot een succes wordt. Inmiddels hebben we de training geëvalueerd met de organisatiecommissie. De positieve evaluatie heeft ons doen besluiten om in het voorjaar van 2013 deze training nog een keer te organiseren. Heb je de training gemist? Heb je de leuke verhalen gehoord of gelezen en wil je het zelf ervaren? Je krijgt dus een nieuwe kans!

DINING & WINING: FREAKY FRIDAY

Op vrijdag 13 juli (inderdaad vrijdag de 13^e) is er weer een *Dining & Wining*. Het thema deze keer is: *Freaky Friday!* Laten we ons op de kop zitten door het stempel dat deze dag met zich meedraagt? Dat is de vraag.....

We gaan weer gezellig borrelen met elkaar. Dat niet alleen, we gaan ook weer de handen uit de mouwen steken. Hoe? Dat blijft nog een verrassing, maar iedereen

kan meedoen. Kom allemaal en neem vooral ook mensen mee, vrienden of collega's. De ervaring leert dat het een leuke en vooral gezellige avond is, waar iedereen zich snel thuisvoelt.

Locatie: Benoordenhoutseweg 237 tijd:
20.30 uur

Opgave: beritbootsma@ctkerk.nl

NASCHOLING AFGEROND

De afgelopen anderhalf jaar hebben jullie met regelmaat voorbij zien komen dat ik afwezig was in verband met mijn nascholing. Deze nascholing is verplicht voor alle beginnende predikanten. Inmiddels is de laatste ronde geweest en heb ik in mei het eindgesprek gehad. Aan de ene kant prettig om dit stuk nascholing afgerond te hebben en die tijd weer aan het gemeentewerk te kunnen besteden. Aan de andere kant was het leuk om collega's te ontmoeten en dingen bij te leren. Je hebt een poos best intensief met elkaar opgetrokken en het is raar dat dat voorbij is.

Wat heb ik nu zoal geleerd in de afgelopen anderhalf jaar? Tijdens een training rond het Avondmaal heb ik geleerd aandacht te hebben voor de handelingen en niet alleen voor de woorden. Naar aanleiding hiervan heb ik wat kleine dingen aangepast hoe ik de dingen zeg en doe tijdens het Avondmaal. Ik heb nagedacht over het gebruik van Bijbelteksten in bijvoorbeeld de kerkdienst. Daaruit zijn geen concrete veranderingen gekomen, maar het heeft wel geleid tot meer aandacht voor het zorgvuldig omgaan met de Schrift en de valkuilen daarbij. Vooral heb ik geleerd van de gesprekken met mijn collega's. Ik heb verschillen en overeenkomsten ontdekt. Wat zijn mijn sterke kanten als predikant en op welke gebieden kan ik wat van anderen leren?

Het zijn zomaar wat voorbeelden van de onderwerpen en vragen waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. Als het niet geleid heeft tot concrete veranderingen waar jullie iets van merkt, dan waren de trainingen vaak goed voor een stuk algemene ontwikkeling als predikant. Ik heb er veel aan gehad, maar ik ben natuurlijk nog lang niet uitgeleerd. Er staan zeker nog een aantal cursussen op mijn verlanglijstje. Het nieuwe systeem van permanente educatie (PE) voor predikanten geeft me de kans om ook in de toekomst bijgeschoold te worden.

ONTWIKKELINGEN IN DE PGG

Zondag 29 april was er een gemeentevergadering waarbij onze voorzitter, Anita Koningsveld - v.d. Wal, het een en ander heeft uitgelegd over de ontwikkelingen binnen de PGG. Uit de reacties konden we merken dat vele van jullie meelevend met de ontwikkelingen, maar dat het ook veel vragen oproept.

Her en der begint wat zichtbaar te worden van de intensievere samenwerking met de *Duinzichtkerk / Vredeskapel* en *Kruispunt* (combinatie 4). Zo hebben ds. Corrie van Duinen en ik op 13 mei geruild van kassel. Zij ging in de *CTK* voor en ik in de *Duinzichtkerk*. Zowel voor ons als voor onze gemeentes een leuke ervaring. Op zaterdag 2 juni hebben de kerkenraden van de drie gemeentes een middag met elkaar doorgebracht. Deze middag werd door iedereen ervaren als een goede kennismaking en een goed begin van een verder samenwerking.

Als combinatie hebben we het gevoel dat we op de goede weg zijn. Op allerlei fronten vindt er intensief overleg plaats. Bijvoorbeeld tussen de predikanten, kerkenraden, diaconieën, jeugdwerk, enz. We hopen dat dit zich steeds verder zal uitbreiden, zodat de samenwerking vorm krijgt in de praktijk van het gemeente-zijn. We weten allemaal dat het een ingewikkeld proces is, waar we onze tijd voor willen nemen om het zorgvuldig te doen. Toch zijn er wel enige markeringspunten voor onderweg. Zo hopen we voor 1 augustus met een gezamenlijke reactie te komen op het rapport van de gebouwencommissie. In september komen de kerkenraden weer bij elkaar om verder te gaan met een stuk visievorming. We houden jullie op de hoogte als er weer ontwikkelingen zijn.

Als gemeente zijn we onderweg. We hebben op onze weg reisgenoten gekregen. Met zijn allen weten we nog niet hoe onze weg er precies uit gaat zien. We werken echter aan Gods gemeente en onder-

weg gaat Hij met ons mee. Daarop mogen we vertrouwen.

ZOMERCYCLUS: RUTH

De zomer biedt je als predikant de gelegenheid om eens wat langer met een bepaald Bijbelboek bezig te zijn, of je te verdiepen in een bepaald onderwerp. Deze zomer wil ik in vier kerkdiensten het Bijbelboek *Ruth* behandelen. Een verhaal over vreemdelingschap, moed, verantwoordelijkheid, bevrijding, toekomst en geloof. Ruth die haar land achter zich laat om de moeder te worden van het geslacht van David. Het geslacht waar uiteindelijk ook Jezus toe zou behoren. Een verhaal dat lijnen door de hele Bijbel trekt. Genoeg stof dus om vier zondagen mee te vullen.

ZOMERPROGRAMMA

Voor de mensen die in de vakantieperiode thuisblijven, is er dit jaar iets nieuws:

een zomerprogramma. Vier donderdagmiddagen met een activiteit. In de agenda op de middenpagina's kunt u hier meer over lezen. Ik wil de middagen in ieder geval van harte bij jullie aanbevelen.

STARTWEEKEND

Op zaterdag 15 en zondag 16 september zullen wij ons startweekend houden. Dit weekend zal in het teken staan van het nieuwe jaarthema: *Duurzame kerk?!* In het volgende nummer van *Samenspel* zal er meer over te lezen zijn, maar noteer het nu alvast in je agenda.

VAKANTIE

Een heel goede zomer toegewenst, of je nu thuisblijft of er op uittrekt.

Met een hartelijke groet,

ds. Berit Bootsma

Zomaar een wijsheid ...



Barmhartigheid is meer dan offervaardigheid.

Loyaliteit tegenover God en je medemens is meer dan liefdadigheid.

Uit: Uitleg pastor Aad Tulling , zondag 10 juni 2012

Mijn man en ik ...



Velen van jullie weten inmiddels dat ik in mei ben getrouwd. Wat was het mooi, leuk, ontroerend, gezellig ... kortom overweldigend. We waren ook nog eens gezezend met mooi weer, ook in de vrije dagen daarna en het pinksterweekend op Ameland kon niet beter! Wat een heerlijke tijd.

HOE OFFICIEEL EN OUD KLINT DAT?!

Ook zijn we verwend met alle kado's, envelopjes en geluक्सwensen per kaart. Aan één uitspraak denk ik nog bijna dagelijks. Vrienden die vorig jaar zijn getrouwd, schreven: "... het is heerlijk, maar er verandert gelukkig weinig. Het meest vreemde is dat je praat over je 'man' of 'vrouw' in plaats van vriend of vriendin." Dat merk ik zelf ook ontzettend. Want hoe officieel (en een beetje oud) klinkt dat: "Mijn man en ik gaan op vakantie naar Frankrijk." of "Mijn man is voor zijn werk veel onderweg." Om dat maar te vermijden, noemen Steven (mijn man) en ik steeds meer elkaars voornaam als we het over elkaar hebben.

'S LANDS MINST BIJZONDERE NAAM

Als vrouw heb je dan nóg iets om aan te wennen: een nieuwe achternaam. Een week voor ons huwelijk dacht ik ineens: ik ben straks niet meer Mirjam Jansen. (help!) Het is geen bijzondere naam, Jansen, zelfs de minst bijzondere naam van Nederland. Maar wel de naam die ik van mijn ouders gekregen heb, die mij verbindt met mijn broer en zus. De naam die ik al dertig jaar gebruik, bij elk voorstelrondje in de klas, op het werk, op een verjaardag ... Het is dan ook wel even wennen om de telefoon op te pakken als Mirjam Goudart. Het voelde in het begin zelfs bijna een beetje als liegen. Maar ik begin er inmiddels al aan te wennen en het voelt ook meer en meer als mijn naam.

EÉN GEZIN, TWEE KATTEN, NUL KINDEREN

Ik vind het zelfs fijn om mezelf zo te noemen, al gebruik ik schriftelijk nog steeds mijn meisjesnaam erbij. Het was dan ook een bewuste keus. We horen bij elkaar en zijn nu één gezin, met vooralsnog twee katten in plaats van kinderen, maar het voelt hecht zo. En ik weet ook dat ik nog dezelfde Mirjam ben. Al moet ik dat aan de telefoon nog vaak uitleggen aan bijvoorbeeld collega's. Als ik opneem met Mirjam Goudart valt het even stil en leg ik snel uit: "Ja, ik ben Mirjam Jansen, maar onlangs getrouwd, dus je hebt wel het juiste nummer gedraaid."

GOD KENT MIJN NAAM

En het belangrijkste: Ik weet dat God mijn naam altijd kent en mij steeds blijft roepen als ik afdwaal. Want: *God kent je naam. Hij is de herder die de kudde achterlaat om jou te zoeken, de jager die je achterna gaat, de minnaar die je voor zich wil winnen. Hij doet wat nodig is om je aandacht te trekken. Hij roept je. Want Hij houdt van je.*

Dat geldt ook voor mij, of ik nu Jansen, Goudart of Goudart-Jansen heet...

Hartelijke groeten,
Mirjam

Als een windvlaag



*Als een windvlaag die ons aanraakt,
als een kracht die vleugels geeft,
strijkt Gods adem langs de aarde,
stroom van hoop voor al wat leeft.*

*Kracht die mensen bij elkaar brengt
en die grenzen opengooit.
Vuur dat koude harten opwarmt
en de muur van ijs ontdooit.*

*Een bezieling diep van binnen,
als het rillen van een snaar.
Door de Geest van God bewogen,
staan wij open voor elkaar.*

*Mensen komen in beweging,
willen meedoen, vatten moed,
willen bouwen aan een wereld
waar het leefbaar is en goed.*

*Als een windvlaag die ons uittilt
boven ons beperkt bestaan,
wijst de Geest van God ons wegen
die wij samen kunnen gaan.*



Greet Brokerhof – van der Waa
(ingezonden door Ida Kwaak)

Even voorstellen ...

Op het preekrooster prijkt deze zomer onder meer de naam van ds. Irma Pijpers, die langzamerhand een regelmatige en graag geziene gast(predikant) in onze gemeente geworden is. (red.)

"Dominee Pijpers? Wie is dat?" "Dat is die dominee die zo mooi kan zingen!" Zo schijn ik onder jullie bekend te staan, heb ik me laten vertellen. En aangezien ik al een aantal keren bij jullie heb mogen voorgaan (en dat – in verband met het zwangerschapsverlof van Berit Bootsma - de komende tijd nog wel vaker zal doen), zal ik me eens voorstellen.



Mijn volledige naam is Irma Pijpers en velen van jullie hebben mij voor het eerst 'in actie' gezien toen ik Berit Bootsma tijdens haar bevestiging als wijkpredikant voor het Bezuidenhout de stola omhing. Samen met haar doorliep ik de studie theologie aan de VU in Amsterdam. We zwoegden op Griekse en Hebreeuwse woordjes, schreven 'papers' en dronken sloten koffie. Tijdens de predikantsopleiding becommentarieerden wij elkaars preken, leerden elkaars sterke (en minder sterke) kanten kennen en het jaar daarna staken we elkaar een hart onder de riem als we weer eens vast zaten tijdens het schrijven van de scriptie. Uiteindelijk slaagden we allebei daags na elkaar.

Toen wij afstudeerden, had ik al een baan. Ik werd jehudwerker bij *JOP*, de jeugdorganisatie van de *Protestantse Kerk in Nederland*, die dat jaar (we schrijven 2007) net begonnen was. En dat doe ik nog steeds. Mijn taken zijn vooral het ontwikkelen van catechesemateriaal, clubmateriaal en kalenders voor de adventsperiode of de veertigdagentijd. Daarnaast ben ik druk bezig met alles wat met vieren met jongeren en kinderen te maken heeft. Dat doe ik op het *Landelijk Dienstencentrum* in Utrecht.

In 2011 ben ik door de *Generale Synode* beroepen tot *predikant in algemene dienst*. Dat betekent voor mijn werkzaamheden niet veel: ik blijf doen wat ik altijd al deed. Maar wel als predikant, omdat de synode van mening is dat mijn werk voor de kerk net zoveel waarde heeft als dat van een gemeentepredikant. Dat betekent dat ik nog meer de kerk van dienst kan zijn. Dat zullen jullie ook merken: in november heb ik een avondmaalsdienst overgenomen van ds. Bootsma. Want hoewel zij tijdig heeft aangekondigd dat ze in verwachting is, is het nog best moeilijk om op tijd een vervanger te regelen. De meeste roosters zitten in mei al vol voor het jaar erop.



Verder ben ik getrouwd en moeder van een zoontje van 1 jaar. En ik zing graag. Iedere maandag zing ik in de *Leidse Cantorij* (hopelijk) de sterren van de hemel. En ik heb ook enkele jaren zangles gevolgd. Hoewel ik nog niets kan beloven, voel ik me in de CTK absoluut niet geremd om eens een onbekend lied uit te zoeken, wetende dat het gewaardeerd wordt als ik het een keertje voorzing.



Groeten,
Irma Pijpers

VAN ZONDAG TOT ZONDAG

In deze rubriek vindt u nadere informatie over de vieringen in de komende periode. Over de ontbrekende zondagen is geen nadere informatie bekend. Een volledig (be-knopt) overzicht van de kerkdiensten vindt u op de volgende bladzijde.

Zondag 15 juli lezen we het eerste hoofdstuk uit het Bijbelboek *Ruth*. Een hoofdstuk over vreemdelingschap en over thuiskomen. Thema's die in deze tijd heel actueel zijn.

Zondag 29 juli staat *Ruth 2* centraal. Een verhaal dat gaat over barmhartigheid en het zien van de nood van een ander. Hoe kunnen wij een ander verlossen uit nood en pijn?

Zondag 12 augustus lezen we *Ruth 3*. Ruth daagt Boaz uit om meer te doen dan hij wettelijk verplicht is. Dat getuigt van een hoop vertrouwen en zelfbewustzijn. Daar gaan we ons verder in verdiepen. In deze dienst zal ook gedoopt worden Anja, dochter van Natalie en Johan Leijen.

Op **zondag 1 juli** staat Matteüs 19 : 4 en 5 centraal. Hierin staan de woorden: *Hetgeen dan God heeft samengevoegd, scheid de mens niet*. Deze tekst is gekozen in het kader van de serie zomerpreken over 'lastige Bijbelteksten'.

In de dienst van **zondag 22 juli** staat Numeri 21 : 1 - 3 centraal. Deze 'geweldtekst' is gekozen in het kader van de serie zomerpreken over 'lastige Bijbelteksten'.

In de dienst van **zondag 26 augustus** vieren we de *Maaltijd van de Heer*. In het breken van het brood en schenken van de wijn gedenken en vieren we het verlossend lijden van Jezus de Messias.



Gevraagd:

Leiding kindernevendienst

Elke week gaan de kinderen uit de kerk naar de kindernevendienst. Zij krijgen daar hun eigen verhaal te horen. Wij gebruiken hiervoor *Kind op Zondag* dat ook ideeën geeft voor de verwerking: spelvorm, knutselideeën. Natuurlijk kun je ook eigen ideeën gebruiken, alleen maar leuk!

Nu zijn er binnenkort twee vacatures binnen de kindernevendienst: één voor zwangerschapsvervanging en één voor vast. Vind je het leuk om mee te draaien bij de kindernevendienst en samen met de kinderen na te denken over de verhalen? Dan ben je van harte welkom. Je kunt de leiding van de kindernevendienst na de kerkdienst even aanschieten voor eventuele vragen. Maar bellen of mailen kan ook.

We hopen spoedig van jou te horen!

Namens het team van de kindernevendienst,
Carla van Veen, tel. 070 – 3352944

KERKDIENSTEN

Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek
Van zondag tot zondag.

Elke zondag crèche en kindernevendienst

<u>juli</u>		<u>voorganger</u>	<u>organist</u>
1 *	10.00	ds. Ruud Stiemer	Johan de Graaf
8	10.00	ds. T.H. Van der Hoeven (Voorburg)	Hans Buis
15	10.00	ds. Berit Bootsma	Arie Kraaijeveld
22	22.00	ds. Ruud Stiemer	Jan Korenhof
29	10.00	ds. Berit Bootsma	Johan de Graaf
<u>augustus:</u>			
5	10.00	ds. Irma Pijpers (Alpen a/d Rijn)	Arie Kraaijeveld
12	10.00	ds. Berit Bootsma	Johan de Graaf
19 *	10.00	pastor A.G. Tulling	Johan de Graaf
26	10.00	ds. Ruud Stiemer	Arie Kraaijeveld

* de *Werkgroep Wereldwinkel* is met een stand aanwezig in de hal van de kerk.



Radiogemeente in de Christus Triumfatorkerk

<u>juli</u>		<u>voorganger</u>	<u>organist</u>
15	19.00	Bas van den Bosch	Jan van Westenbrugge
		m.m.v. de Zang- en Muziekgroep <i>Gideon</i>	o.l.v. Cor Barten
<u>augustus:</u>			
15	19.00	Jan van Beelen	Jan van Westenbrugge
		m.m.v. de <i>Zanggroep</i>	o.l.v. Willem de Vlaming



Citydienst in de Noorderkerk

in de maanden juli en augustus vinden geen Citydiensten plaats.

Zomaar een wijsheid ...

Als je zorgt voor de middelen zal het doel wel voor zichzelf zorgen.



Mahatma Gandhi
(ingezonden door Nel reedijk)



AGENDA

(Voor zover niet anders is aangegeven vindt één en ander plaats in de Christus Triumfatorkerk)

In juli en augustus staan de activiteiten gewoonlijk op een laag pitje. Deze keer dan ook niet zo'n volle agenda, maar de activiteiten die er zijn, worden van harte bij u aanbevolen.

Juli:

- 9 20.00 Denktank bij ds. Berit Bootsma thuis
- 12 14.30 Mini-Matrios, toneel met Fair Tradeborrel na afloop
- 13 20.30 Dining & Wining: *Freaky Friday* bij de fam. Kaai thuis (zie *BerichtenBus*)
- 19 14.30 Liturgisch bloemschikken
- 26 14.30 ds. Ruud Stiemer is op 29 mei 2012 gepromoveerd op:
'Johannes Verkuyl (1908-2001): Een leven lang zending en dialoog'.

In deze bijeenkomst vertelt ds. Stiemer waarom hij zich in de drijfveren en missie van Verkuyl heeft verdiept en wat hij in deze tijd met de inzichten van deze zendingstheoloog wil gaan doen. Er is volop gelegenheid voor gesprek.

augustus:

- 2 14.30 Film over vriendschap met Fair Tradeborrel na afloop
- 30 14.00 Vergadering *Team Meeleven*



Nog één keer: Terugblik 50 jaar CTK

Verschillende mensen is het opgevallen dat er – overigens onbedoeld – een hiaat zat in het artikel *Terugblik op 50 jaar CTK* dat een aanzienlijk deel van de beide jubileumnummers van *Samenspel* in beslag nam. Nu lijkt het alsof het hervormde deel van onze gemeente in de periode van ziekte van ds. Jan van Vliet en na diens overlijden tot het aantreden van ds. Berit Bootsma stuurloos was. Het tegendeel is waar. Al tijdens de ziekte van ds. Jan van Vliet stelde de *Algemene Kerkenraad* (AK) van de *PGG op verzoek van de wijkkerkenraad* pastor Aad Tulling aan als pastoraal werker voor de wijkgemeente Bezuidenhout zodat dat deel van het werk doorgang kon vinden. Na het overlijden van ds. Jan van Vliet werd de aanstelling voor de duur van de vacaturetijd hernieuwd. Aad Tulling was daarmee de eerste in Den Haag die officieel als pastoraal werker is benoemd in verband met een vacature. Later zou dat in andere Haagsche wijkgemeenten navolging vinden. Hij bekleedde deze functie totdat ds. Berit Bootsma als nieuwe wijkpredikant werd bevestigd.

Henk Hospes

Wie schrijft die blijft

De Britse koningin Victoria schreef tijdens haar leven 141 dagboeken vol, zo'n 43.000 pagina's. Ze begon ermee op 13-jarige leeftijd toen haar moeder haar aanraadde aantekeningen te maken tijdens een reisje naar Wales in 1832. Ze bleef schrijven tot een paar weken voor haar dood in 1901.

Er zijn vele dagboeken, in soorten en maten.

Er is het *Dagboek van een gek*.

Er is ook het *Dagboek van een herdershond*.

Anne Frank schreef een dagboek; wie kent het niet? Zelfs de kastanjeboom in de achtertuin verwierf daarvoor wereldbekendheid.

Bridget Jones, een puberende jongvolwassene, schreef een komisch dagboek en zij werd wereldberoemd in Engeland

Aanbevolen!

Er bestaat een dagboek dat aanvankelijk niemand kon

lezen (!) Ene Samuel Pepys schreef het van 1660 tot 1669 in een soort steno, en dat werd pas rond 1820 voor het eerst ontcijferd. De complete serie van ruim 3800 pagina's verscheen in 1893. Deze dagboeken bevatten fascinerende persoonlijke onthullingen en ooggetuigenverslagen van belangrijke gebeurtenissen zoals de pestepidemie en de grote brand van Londen. Pepys beschreef zijn dagelijks leven met een nietsontziende eerlijkheid. Alles en iedereen beschreef hij tot in detail. Zijn jaloezieën en onzekerheid, zijn dagelijkse beslommingen en de verre van fraaie manier waarop hij zijn vrouw behandelde. Hij hield van wijn en spelen, was een rokkenjager en hechtte grote waarde aan het door hem vergaarde fortuin en de positie die hij bekleedde. Het is de moeite waard eens te kijken of de bibliotheek het heeft.....



Mijn vader begon zijn eerste dagboek in 1933, het jaar dat hij ging trouwen.

Mijn moeder zette de reeks voort nadat mijn vader was overleden en zij hield dat vol tot haar ogen haar in de steek lieten: de laatste pagina's schreef zij in koeienletters.....

Zelf begon ik een dagboek in 1962 toen ik met Riet verkering kreeg

; dat is nu bijna vijftig jaar geleden. Je zult er niet van opkijken dat ik het advies dat Jesaja kreeg niet heb nagevolgd: "*Neem een stenen plaat en schrijf dit op, leg het met zoveel woorden vast, zodat het bewaard blijft tot in eeuwigheid.*" Dat zou letterlijk een te gewichtige zaak geworden zijn en voorts is 'in eeuwigheid' wat aan de lange kant. In plaats van een 'stenen plaat' maak ik al jarenlang gebruik van de 'harde schijf', een stuk makkelijker, maar hij gaat wel beduidend korter mee. Trouwens: ik mag het loven als mijn schrijfsels voor m'n nakroost interessant genoeg zijn om ze te bewaren.....!

Waarom legt een mens zijn alledaagse wederwaardigheden vast? Wellicht omdat onze hersenen, ondanks de enorme opslagcapaciteit, in de loop der tijd stiekem gebeurtenissen uit het geheugen wissen of ver naar de achtergrond duwen, waardoor we het allemaal niet meer zo precies weten van wat er toen en toen gebeurd is en over het wat en hoe. Het is dan net of er laatjes van de geheugenkast knoersend vastlopen of helemaal niet meer open kunnen. Die schat aan gegevens wordt dan, op wat flarden na, onbereikbaar voor je. Een trieste zaak! Maar er is een heel eenvoudige maar erg

doeltreffende remedie tegen: schrijf het op! Als het kan dagelijks, vandaar de term: DAGBOEK. Er zijn best dagen dat er niets te vermelden valt, maar vaak wel. Ook daarin blijkt de Bijbel weer eens een praktisch boek, want daarin staat herhaaldelijk het advies: "Schrijf het op!" Zoals in Openbaringen: "*Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.*" Daarom houd ik een warm pleidooi voor het aanleggen van een dagboek. niet om het nageslacht te laten weten dat je vandaag zuurkool op het menu hebt staan, maar om je eraan te helpen herinneren wat een fantastische dag het was en wat je hebt gezien en gedaan en wie je hebt ontmoet. Of dat het vandaag maar zo zo was en dat je er zo zenuwachtig van wordt dat de resultaten van dat bloedonderzoek nog steeds niet bekend zijn

Dan zit ik nog wel met het probleem dat je niet, zodra je een potloodje kunt vasthouden, aan een dagboek begint. Daar gaan nogal wat jaren overheen. Hoe haal je dat in vredesnaam terug? Dat is geen sinecure. Ik heb nog het geluk dat ik desnoods kan terugvallen op de aantekeningen van mijn ouders, maar die hadden hun eigen leven en dat was nogal anders dan het mijne toen ik nog jong was. Zij schreven op wat hen bezig hield en nauwelijks over wat ik zoal meemaakte. Er gaapt dus een gat van bijna twintig jaar tussen mijn eerste bewuste belevenis en mijn vroege dagboekantekeningen. Toch ben ik van plan om gestructureerd m'n jeugd vast te gaan leggen. Een leuke klus!

En wat dacht je van een fotodagboek? Dat geeft een bijzonder levendig beeld van je leven, hoe spaarzaam ze ook voorkomen in het familiealbum. Probeer de inhoud van schoenendozen vol oude foto's in albums te verzamelen. Wees zuinig op diaverzamelingen en oude films. Voor je 't weet, weet niemand meer wie er op die foto's staan en welke belangrijke momenten zijn vastgelegd. Zonde! Je moet je dan ook niet voorstellen dat je niets uit je jeugd meer hebt. Toch komt dat nogal eens voor. Vraag het maar eens aan iemand die het bombardement op het Bezuïdenhout ternauwernood overleefde. En zoals een oude vriend van ons in Schotland die door de bombardementen op de scheepswerven van Clydebank bij Glasgow aan het begin van de Tweede Wereldoorlog alles uit zijn jonge jaren is kwijt geraakt; geen speeltje, geen fotootje, geen letter, niets tastbaars. Maar onlangs, toen daar een enorme kraan uit het scheepsbouwtijdperk in oude glorie werd hersteld, kwam hij in de bijbehorende tentoonstelling zowaar een foto van zijn vader tegen uit de jaren '30

Blij dat hij was!



Verder kunnen ook geluiden een mooi archief vormen; tegenwoordig is dat eenvoudig en erg waardevol. Zo kan ik me de stem van mijn vader niet meer herinneren, maar die van mijn moeder heb ik gelukkig vast kunnen leggen en daar ben ik heel zuinig op! Kortom: een dagboek, in welke vorm dan ook, wordt in de loop der tijd een schatkist. Als je daaruit gaat opdiepen, leer je je zegeningen tellen. Luister maar naar Mozes. Hij citeert uit z'n dagboek *Deuteronomium* als hij tegen het volk zegt: "*Want de HEER, jullie God, heeft jullie gezegend in alles wat je ondernomen hebt. Hij heeft op heel die tocht door de grote woestijn over je gewaakt. De HEER, jullie God, stond jullie ter zijde, veertig jaar lang, en het heeft je aan niets ontbroken.*"

Adriaan Sala



Je bent nu Christus' erfgenaam

Met Pinksteren gelezen door de belijdeniscatechisanten

Nu komt de Here Jezus heel dicht naast je staan,
zó dicht dat Hij je angstig-kloppend hart kan horen.
Niet bang zijn – alles wordt nu anders dan tevoren:
niet als een slaaf, maar als zijn kind neemt Hij je aan.

Onthoud het goed: je bent nu Christus' erfgenaam,
en alles wat Hij door zijn dood je heeft gegeven
dat is voorgoed van jou, je mag er blij mee leven,
je bent geen vondeling – je draagt met recht zijn naam.

En kun je soms de taak, die Hij je geeft, niet aan
en moet je strijden met je zondige gedachten,
blijf dan, al zie je niet, toch op Hem wachten:
dan komt de Here Jezus heel dicht naast je staan.



Van links naar rechts: Rick Slettenhaar, Stella van Veen en Jan Taal

Een potluck-picknick-gesprek

Hemelvaartsdag met Jonge Professionelen

Ik voel me soms oud en erg onprofessioneel. Maar gelukkig was daar laatst bijvoorbeeld die zonnige Hemelvaartsdag in mei waarop de *Jonge Professionelen* van de *Christus Triumfatorkerk*'s middags bij elkaar kwamen in het park *Clingendaal* om elkaar een riem onder het hart te steken. Ook mijn gezinnetje was uitgenodigd en voegde zich bij het gezelschap rondom een picknicktafel in het hart van het park. Met het aanwassen van de deelnemers vulde de tafel zich gestaag met kommen salades, pannenkoeken, borden sandwiches, soep, wijn en frisdrank. Dit was geen gewone picknick, maar een potluck-picknick waarbij iedereen iets meeneemt voor het gemeenschappelijk maal. De troep kleintjes vertrok al snel met Geran richting speeltuin.

De troep groten werd in tweetallen opgesplitst met de opdracht om al wandelend door het park elkaar te bestoken met de vraag van Berits preek van die ochtend: "Wie of wat is Koning in jouw leven? Jezus?" Mijn gesprekspartner en ik gingen op pad en als snel dwaalden wij door de *Japanse Tuin*. Deze lag er bij in een schoonheid, onuitsprekelijk. Maar wij hadden daar geen oog voor. Niet werkelijk. Bovendien belette de veelheid bezoekers ons om ook maar iets van de betovering van de tuin te kunnen ondergaan. Deze tuin was niet berekend op mensenmassa. Wij wandelden druk in gesprek en slechts alert op de kronkelingen van het pad. Mijn gesprekspartner had zojuist de naam Udemans laten vallen en een harige oorlog uit de 17^e eeuw. Op het eerste gehoor leek me dit een zen-boeddhistisch raadsel in een passende omgeving en bedoeld om het verstandelijk denken stuk te laten lopen. Maar niets bleek minder waar. Het ging hier om een historische interesse met een persoonlijk godsdienstig belang van haar. Zij legde uit dat zij indertijd haar scriptie-onderzoek gewijd had aan Godefridus Cornelisz Udemans, een piëtistische theoloog uit de 17^e eeuw. Deze Udemans raakte



verwikkeld in wat later bekend zou worden als de 'hairige oorlog'. In een tijd waarin de pruiken met lang krullend haar bij mannen meer en meer in de mode raakten, waagde Udemans het om zich openlijk te verzetten tegen deze ontwikkeling met, en hier komt het: een beroep op de Heilige Schrift. De titel van zijn boek zegt genoeg: *Absaloms Hayr*. Van Absalom, de rebellerende zoon van koning David, is bekend dat hij lang haar had en dat dit lange haar hem fataal werd toen hij te paard op de vlucht sloeg en zijn haar verstrikte in de tak van een boom. Het pleidooi van Udemans tegen lang haar laat zich verder raden. Het flitste door mijn hoofd dat het toch niet zo moeilijk geweest moet zijn om met bijbelse tegenargumenten te komen. In gedachten had ik al een vlugschrift klaarliggen dat ik *Simsons Stralende Lokken* had willen noemen. Daarbij leek het me ook nuttig om in het notenapparaat van dit vlugschrift de opmerking op

te laten nemen dat als Absalom een pruik had gedragen, een tak zijn vlucht niet had

kunnen verhinderen. Gelukkig liet mijn gesprekspartner zich niet afleiden door dergelijke dwaze bespiegelingen. Het ging haar om iets wezenlijkers: de interpretatie van de Heilige Schrift. De moderne gelovige heeft wellicht een al te vrije omgang met het Boek. Hij pikt eruit wat hem in zijn alledaagse leven van pas komt, en negeert de rest als oud en afgedaan. Mijn gesprekspartner daarentegen was onder de indruk gekomen van hoe men in het protestantisme van de 17^e eeuw zo getrouw mogelijk de Heilige Schrift wilde opvatten en naleven. De 'harige' kwestie was slechts symptomatisch voor iets dat verder als zeer positief aangemerkt zou kunnen worden: een sterk streven naar godsdienstig leven. Mijn gesprekspartner en ik hadden inmiddels ongemerkt de *Japanse Tuin* verlaten en zwierven nu willekeurig langs de lange paden van het park *Clingendaal*. En bijna even willekeurig en associatief passeerden een reeks van gespreksonderwerpen: Hoe belangrijk is het christelijk geloof nog voor jou? Hoe krijgt het gestalte in je bestaan? Heb je dagelijkse rituelen? Hoe denk je over de traditionele controverse tussen geloven en handelen? Hoe uniek of hoe universeel is Jezus Christus voor jou? Wat is de kern van zijn boodschap? Wat komt er terecht van die boodschap in de wereld? enz. Deze lijst van op het eerste gezicht loodzware onderwerpen werd met een vaart en lichtvoetigheid besproken alsof het niets bijzonders was dat juist hierover gesproken werd en niet over iets anders.

Na ruim een uur ronddwalen keerden wij terug naar de picknick-tafel. Niet zonder ironie stelden we vast dat wij alle wereldproblemen hadden opgelost. En dat in een uurtje. De andere tweetallen waren inmiddels ook teruggekeerd. De potluck-picknick kon beginnen.

Arie Jan van der Bom

Regenboog

Het zal u inmiddels niet zijn ontgaan, dat aan de zijde van de Laan van Nieuw Oost-Indië en aan de zijde van de Juliana van Stolberglaan gekleurde doeken voor de ramen van de kerk hangen.

Het idee was om het uiterlijk van de buitenkant van de kerk, door meer kleur, beter tot zijn recht te laten komen. Tegelijkertijd mochten die kleuren niet overheersen. Vandaar dat we hebben gekozen voor organza, een dunne transparante stof. Wilma Beeftink heeft eerst een 'proeflapje' gehaald om te kijken wat het effect zou zijn. Toen dit beviel, hebben we de ramen opgemeten. En vervolgens op de Haagse Markt meters organza gekocht voor alle ramen. Jan Ammeraal heeft de schroefgaten geboord en met Frits Beeftink geholpen met ophangen van de doeken. Met Wilma heb ik de stoffen op maat geknipt terwijl Irene de Groot die op de naaimachine zoomde.

En zo kwamen zij te hangen, nog net voor de jubileumreceptie.

De kleuren? Zoals de titel zegt: de kleuren van de regenboog. We hebben de kleuren van de regenboog gekozen omdat die symbool staat voor Gods verbond met de mensen. "Wanneer ik de wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft..."

Ineke Mink

Werk & Balans

Jonge professionelen op weg naar evenwicht

Begin april stond in het blad '*Kerk in Den Haag*' een stukje over een training *Werk en Balans* die in de *Christus Triumfatorkerk* zou worden gegeven. Er stond een prikkelende vraag boven het stukje: *Teleurgesteld, mislukt, gefaald. En nu?* Deze vraag wekte mijn belangstelling, want na maanden van werkeloosheid begon ik deze gevoelens aardig te herkennen. Het sprak mij ook aan dat de training door een kerk werd georganiseerd, omdat ik mij afvroeg of het geloof en de Bijbel een belangrijke bron van inspiratie en troost konden zijn in moeilijke tijden. Stiekem hoopte ik God te vinden.

De training bestond uit vier avonden waarop steeds een ander thema werd behandeld. Inspiratie, keuzes maken, omgaan met teleurstelling en omgaan met stress kwamen als onderwerpen aan bod. Er waren inleidingen door sprekers, inspirerende teksten en Bijbelspreuken, confronterende oefeningen, praktische tips, verhelderende inzichten en hartverwarmende reacties. De sprekers nodigden ons uit tot interactie en daar werd door de groep gretig gebruik van gemaakt.

Het viel mij op dat de sfeer erg open was. Iedereen deelde eerlijk en oprecht en daar werd vervolgens door de anderen heel respectvol op gereageerd. De onderwerpen waren best serieus, maar er werd door iedereen enorm positief en met veel humor mee omgesprongen. Ik vind dit heel bijzonder en hierdoor voelde ik mij ook al snel thuis in de *Christus Triumfatorkerk*.

Als ik straks weer aan het werk ga, zal ik de balans tussen werk en privé zeker beter kunnen behouden dan in het verleden. Daarnaast heb ik tijdens deze training ervaren dat de Bijbel een belangrijke inspiratiebron kan zijn. De training was voor mij dus een succes. En ik denk niet alleen voor mij, maar ook voor de andere deelnemers. We zijn geïnspireerd en enthousiast en daarom is er een nieuwe avond gepland om nog eens door te praten over dit onderwerp.

Door deze training heb ik kennism gemaakt met de *Christus Triumfatorkerk*. Die kennisgeving is mij erg goed bevallen. Daarom zal ik zeker nog eens deelnemen aan andere activiteiten en eens naar de kerkdienst gaan. God heb ik nog niet gevonden, maar ergens heb ik het gevoel dat ik hier in ieder geval in de goede richting zoek.

Saskia Tesselaar
(één van de deelnemers)

REIDANS ...

Een rubriek waarin de lezers van Samenspel de gelegenheid krijgen hun verhaal te laten rondzingen in de gemeente. Een beetje te vergelijken met de wave: de één steekt de ander aan, tot we de hele gemeente rond zijn. Deze keer:

Wat leuk om deze *Reidans* te mogen schrijven voor de vakantietijd.

Mijn naam is Sharon Kooistra; alweer acht jaar getrouwd met Marc en moeder van drie meisjes: Laura (6 jaar), Julia (5 jaar) en Emma (2 jaar).

Sinds 2000 komen we met veel plezier in de *CTK*. We kwamen er voor het eerst toen we in Bezuidenhout woonden. Onze drie kinderen zijn allemaal gedoopt in de *CTK* door ds. Jan van Vliet en ds. Ruud Stiemer. We wonen nu wat verder weg, in Leidschendam, en proberen regelmatig naar de kerk te komen. De warme sfeer en de inspirerende open verhalen spreken ons nog steeds aan.

Ik ben geboren en getogen in Nijmegen. Van huis uit ben ik door mijn ouders gelovig (protestants) opgevoed. Mijn man heeft dit thuis niet meegekregen, maar staat er open voor. We zijn daarom ook in de kerk getrouwd (in Nijmegen). Het mooie verhaal hierbij is dat de dominee die ons trouwde meestal overlijdingsdiensten verzorgde, waaronder die van mijn oma. Wij waren het eerste stel dat hij trouwde, wat erg bijzonder was.

Onze kinderen probeer ik ook 'het geloof' mee te geven, door regelmatig naar de kerk te gaan, altijd te bidden voor het eten en voor het slapen gaan. Onze oudste heeft ook godsdienst op school. Ze had laatst een zaadje van een boontje meegekregen die ze zelf water moest geven om het tot bloei te laten komen.

Binnen de kerk heb ik meegewerkt bij de opvang van de kleinste kinderen. Na circa twee jaar ben ik gestopt omdat het thuis erg druk was met drie kleine kinderen. Nu wil onze jongste dochter niet meer naar de opvang, maar met haar grote zussen mee naar de kindernevendienst. Dat gaat ook goed. Ze boft ontzettend met haar grote zussen die voor haar zorgen.

Ik vind het onbeschrijfelijk mooi om moeder te zijn van onze meiden. Voor ze te mogen zorgen, samen dingen te ondernemen en te genieten van hun liefde! Op school ben ik klasmoeder van Julia's klas. Ik ben aanspreekpunt voor de juf en de ouders en coördineer allerlei activiteiten, zoals verkeersles, paasontbijt, en kerstdiner.

Alweer zeven jaar werk ik als opleidingsadviseur bij het *Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties*. Hier stimuleer ik medewerkers en teams om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van de organisatie. Ik haal veel plezier uit mijn werk. Het is mooi te zien als mensen zichzelf ontwikkelen en opbloeien.

Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst en tot ziens in de kerk!

De Diaconie in 2011

In de kerkenraad doen verschillende commissies één keer per jaar verslag van de stand van zaken. Eind 2011 was de 'commissie' diaconie aan de beurt. Onderstaand een paar punten uit het verslag:

EREDIENST

Naast het collecteren in de kerkdiensten, assisteren de diakenen bij de bediening van het avondmaal. Tot voorkort werd dat gedaan door drie diakenen. Uit praktische overwegingen hebben we dat teruggebracht tot twee diakenen.

COLLECTEN

De laatste tijd wordt de diaconie vaker aangesproken op collectes en collecterooster. Maar het is niet de diaconie die het collecterooster maakt. Dat wordt gemaakt door de landelijke PKN. Vervolgens vullen plaatselijk de PGG en de GKO het rooster verder in. Dat betekent dat we in de CTK weleens twee doelen voor één collecte hebben, de diaconie maakt dan een keuze voor één van de twee doelen.

De naam voor een collecte maakt het doel niet altijd duidelijk, dat blijkt wel uit de vragen die we regelmatig krijgen. In 2012 proberen we collectes vaker toe te lichten in de Zondagsbrief.

ACTIVITEITEN EN BESTEDING GELDEN

Er zijn 15 kerstpakketten met producten van de *Wereldwinkel* uitgedeeld aan mensen die het op een of andere manier moeilijk hebben en aan wie we op die manier wilden laten weten dat we meelevén.

De ouderenmiddag in het voorjaar 2011 van Team Meelevén is opgeluisterd met een optreden van een cabaret, de diaconie heeft daar financieel aan bijgedragen.

Rond Dankdag is een actie gehouden voor de Voedselbank. Er zijn levensmiddelen ingezameld en de diaconie heeft dit aangevuld met 1000 euro aan Fair Trade producten. Er zijn ook zaken waar we niet goed aan toekomen en waar we te weinig aandacht voor hebben, zoals Zending.

De diaconie verdubbelde de opbrengst van de collecten in de kindernevendienst voor de Cliniclowns en van enkele andere collecten, vulde het tekort van het maaltijdproject aan, draagt de kosten voor de bloemen in de kerk, de kosten van Team Meelevén en de handwerkclub.

ONDERSTEUNING

Misschien een van de belangrijkste taken van de diaconie, maar ook een moeilijke. Werk dat meestal in stilte gebeurt.

Soms wordt er een vraag gesteld voor 25 euro om iemand eens mee te laten gaan naar een theater of een concert, soms 100 euro voor kleding. Meestal is het een oplettend gemeentelid of iemand van Team Meelevén die attendeert op iemand die wel een extraatje kan gebruiken. Het is soms lastig om dat bij iemand te brengen, zal hij/zij zich niet beledigd of minstens erg verlegen voelen? Dat blijkt nooit het geval en leidt altijd tot grote dankbaarheid.

Een enkele keer is er een complexere hulpvraag, die we zo goed mogelijk trachten door te verwijzen naar een deskundig lid van onze gemeente of STEK.

ORGANISATIE

De CTK is een federatie van Gereformeerde Kerken Oost en Protestantse Gemeente 's-Gravenhage. Daardoor heeft ook de diaconie te maken met twee financiële stromen en twee verschillende structuren. Diaconale opbrengsten en kosten worden op 50-50 basis gedeeld. In de praktijk gaan we daar makkelijk mee om. Opbrengsten van collecten en bijdragen voor Team Meeleven, handwerkclub en dergelijke gaan precies 50-50. Maar andere zaken worden de ene keer door de GKO of de ander keer door de PGG betaald. Opbrengsten van de collecten voor de Diaconie gaan naar de centrale diaconiën, aan de PGG kant blijft een klein gedeelte in de wijk waar we zelf direct over kunnen beschikken.

VACATURE

Op dit moment zijn er vijf diakenen en is er één vacature. Voor het uitvoeren van onze belangrijkste taken levert dat geen directe problemen op, maar er zijn wel zaken die blijven liggen. In september treedt er tenminste een diaken af, dan zijn er twee vacatures. We verwelkomen graag nieuwe diakenen.

Heeft u vragen voor of over de diaconie, schroom niet ons aan te spreken of te mailen via diaconie@ctkerk.nl.

Ineke van den Berg, Henriëtte Boerma,
Hans van Kooten, Jan Willem Tuinema,
Paul de Vos.

50 jaar omzien naar elkaar

Seniorenorganisatie PCOB is een belangrijke spreekbuis van de senioren in Nederland. Ruim 100.000 50-plussers zijn lid van deze bond. Door heel Nederland zijn plaatselijke afdelingen van de PCOB te vinden, met een eigen bestuur en eigen activiteiten. Ook in Den Haag is een actieve afdeling.



Joke Janse, secretaris van deze afdeling, vertelt: "De afdeling Den Haag bestaat dit jaar vijftig jaar. Dat vieren we door het hele jaar door diverse uitstapjes te organiseren met in november zelfs een hele dag. Het is geweldig dat we al zo lang opkomen voor de belangen van senioren en ook dat we al vijftig jaar omzien naar elkaar."

Dat laatste, het omzien naar elkaar, is voor de PCOB-afdeling erg belangrijk. Zij zegt: "Wij brengen mensen met elkaar in contact. Ik vind het bijzonder dat kerkmuren binnen onze afdeling geen rol spelen."

De afdeling is - soms via samenwerkingsverbanden met andere ouderenorganisaties - nauw betrokken bij het seniorenbeleid van de gemeente Den Haag. "Steeds meer overheidsbeleid dat vroeger landelijk werd uitgevoerd, komt bij gemeenten terecht. Denk aan de Wmo. Dat maakt onze rol als belangenbehartiger voor senioren richting de gemeente steeds belangrijker. Ook hierin kunnen we echt iets betekenen voor onze medemens."

Wilt u meer informatie over de afdeling Den Haag van de PCOB, of over de jubileumviering? Neem contact op met Joke Janse, telefoon 070-3933468 of pcob-den Haag@kpnmail.nl. Natuurlijk kunt u hier ook lid worden!

De organist

*Op zijn trapje zonder looper klimt de organist omhoog;
eenmaal op zijn bank gezeten start hij met zijn monoloog:
even kijken naar het voorspel, acht triolen op een rij,
'k neem de roerfluit in de rolpijp, dáár komt de prestant erbij!*

*Zo zit hij dat uit te kienen; o kijk uit, het lichtje brandt
Zachtjes gaat hij preluderen, melodie in de linkerhand;
met z'n voeten in twee ouwe gympies glipt hij over 't pedaal,
en af en toe grijpt hij een stukje op het ondermanuaal.*

*De gemeente is onkundig van de man aan het klavier,
laat hem boven maar betijen, ieder diertje zijn plezier.
En, zo door elkaar genomen, heeft hij het niet ver gebracht,
want hij speelt te snel, te langzaam, veel te hard of veel te zacht.*

*Met een lofzang en dan rytmisch is 't de wereld op z'n kop,
want dan gaat het al veel vlugger, en dan jaagt ie je nóg op.
Ook van het collectespelen brengt de man niet veel terecht,
van de peepjes hoor je nauw'lijks dat je buurvrouw "dank je" zegt.*

*Als hij er een keertje náást grijpt, (zo eenvoudig, 't hijgend hert),
schudden heel meewarig hoofden: 't was vanmorgen weer-es snèr!
Het mag hónderd keren goed gaan, maar pas op voor honderd-één,
want de broeders en de zusters klagen heel gauw steen en been.*

*Naast de dominee en de koster, die trouw het orgelbriefje haalt,
wordt de organist gewoonlijk niet of veel te laag betaald.
Want hij heeft een erefunctie, het verwijdt zijn horizon
met het doorgezeten zitvlak van zijn beste pantalon.*

*Van het trapje zonder looper komt de organist omlaag.
En ofschoon hij wel ees moppert, spelen doet hij toch zo graag.
Of hij Bach speelt of – veel erger – Feike Asma en Jan Zwart,
als hij 't orgel weer laat zingen, doet hij het met heel zijn hart!*

Uit: *Onder Ons*, 15 december 1954

Zomaar een wijsheid ...



Als je als automobilist moet blazen, zet dan je bril af. Dat scheelt twee glazen.

Voorjaarsdagtocht

georganiseerd door de Recreatiecommissie

Nadat medereizigers en commissieleden elkaar vanaf half negen in de hal van de *Pax Christikerk* ontmoetten en begroetten, het dagprogramma was doorgenomen en één van de commissieleden psalm 121 had voorgelezen, vertrokken we zoals altijd om 9 uur voor onze jaarlijkse dagtocht.

In de bus, met de ons bekende chauffeur Arie, reden we via mooie wegen met veel natuurschoon naar onze eerste bestemming, de koffiestop in Maarsbergen bij restaurant 'De Weistaar', waar het gebak al klaarstond. Daarna op eigen gelegenheid een bezoek aan het bijbehorende Oud Hollandse museum en kaaswinkel waar van alles te koop was, maar vooral kaas. Hierna vertrok de bus naar Millingen aan de Rijn voor het middagmaal in het enige hotel 'Millingen Centrum'. Onderweg genoten we van de mooie natuur, in het bijzonder van het uitbundig bloeiende Fluitekruid. Na het middagmaal kwam een gids aan boord voor de tocht door de Ooypolder, een heel mooi natuurgebied. Zij wist heel veel te vertellen, onder andere over de voormalige steenfabrieken en de arbeidershuisjes. Millingen heeft nu nog een grote steenfabriek en ook een scheepswerf. Oorspronkelijk trokken de Romeinen over de heirbaan in Millingen van Keulen naar Leiden. Verder leuke bijzonderheden over de kleine plaatsjes onderweg, zoals Persingen met ca. 17 inwoners en een kerkje en Kekerdom met slechts een brievenbus en een glasbak! Ook zagen we groepen Konickspaarden uit Polen, die - naar verluidt - té goed voor nageslacht zorgen, wat veel zorg met zich meebrengt. Bij Emmerich aangekomen, reden we nog een stuk door Duitsland. Op grote borden langs de weg werden asperges en aardbeien te koop aangeboden. Toen langs de Waal en de Rijn weer terug naar Millingen voor de theepauze. Door de Waal varen ca. 100 schepen per dag van het Roergebied naar Rotterdam!

Om 5 uur keerden we via Nijmegen en over de bekende Waalbrug terug naar Den Haag. Rond 7 uur 's avonds waren we weer terug bij de *Pax Christikerk*. Al met al een 'volle' dag met veel informatie en mooi natuurschoon.

Commissieleden, hartelijk bedankt voor de organisatie en zorg.

Namens allen,
N. Reedijk

PUZZEL

De oplossing van het vorige cryptogram: **Hor:** 2 mouwkruiper 7 knul 8 present 9 eindtoets 10 scan 13 Nebo 15 total loss 18 enorm 19 Spui 20 maanreis 22 pil 23 epo 25 nachtbraker **Vert:** 1 kuieren 2 mannenstemmen 3 uilen 4 kapitaalmarkt 5 poets 6 ratelpopulier 10 stoma 11 car 12 NL 13 NS 14 Esso 16 on 17 ondiep 21 span 24 OK. Als u alle gedachte kronkels heeft kunnen volgen, was het een makkie. Zo niet, jammer, maar u heeft weer twee maanden de tijd voor de volgende en die is wat groter dan normaal. Succes!

Adriaan Sala



HORIZONTAAL:

- 3 brandpreventie met olie! (10)
- 6 innemend jongmens, maar niet van deze wereld (2)
- 7 de regering van Uruguay zetelt waar de rivier 200 km breed is! (10)
- 10 Ruud Stiemer per 29 mei 2012 (2)
- 11 werkwoord dat gezondheid schaadt (5)
- 13 plaats die een crisis oproep (4)
- 15 basisstudie (2)
- 16 explosieve hoenders (10)
- 21 luchtig voorvoegsel (4)
- 22 begin van leven én erg overleden (6)
- 23 ook als nevel kun je bekend zijn (5)
- 24 aandoening met geluk (3)
- 26 daar sloeg Kadafi z'n tent op (7)
- 28 door verdubbeling van een metaal een stripheld maken (3)
- 29 in twee verschijningsvormen: hoog en laag (4)
- 30 biologische melkfabriek (4)
- 32 groentje (10)

VERTICAAL:

- 1 als de wiedeweerga (6)
- 2 lekker warm, maar kan prikken (4)
- 3 stippen die vooral na Pinksteren opkomen (13)
- 4 voor radio, TV en om vissen te vangen (3)
- 5 hier is luxaflex hard nodig (13)
- 8 goed voor pannebier (3)
- 9 aristocratie zonder delen (5)
- 12 grens, pacht en scheiding hebben wat gemeen (3)
- 14 Aziatische spaghetti (3)
- 17 van oorsprong (7)
- 18 beest dat kan buffelen (7)
- 19 je kunt er een schets van maken (7)
- 20 kameraadschappelijke duwtje (3)
- 25 sommige sjeiks en baronnen danken er hun status aan (4)
- 27 vergeet niet een gids mee te nemen (4)
- 31 Adam kwam er één tekort, maar Eva maakte veel goed (3)